



Hanzala kendini şöyle tanımlar:

Ben Hanzala.

Babamın adı: Önemli değil.

Annemin adı: Nakba (Filistinliler işgalin ardından Filistin topraklarında İsrail Devleti'nin ilan edildiği 15 Mayıs 1948'i Nakba yani büyük felaket günü olarak tanımlar.)

Ayakkabı numaram: Bilinmiyor. Çünkü ben hep yalın ayakla dolaşırım.



Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu

İSRA



CÜNEYDİ PAYİTAHT SETİNİ ZİYARET ETTİ

■ Kudüs direnişinin sembol ismi Filistinli Fevzi El Cüneydi Payitaht Abdulhamid dizisinin oyuncuları ile bir araya geldi ABD nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesiyle birlikte Filistinlilerin başlattığı protestolarda İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Fevzi El Cüneydi Türkiye'ye geldi. Zor günleri geride bırakan Cüneydi Filistin'in bir karış toprağını düşmana vermeyen 2. Abdulhamid Han'ın hayatının anlatıldığı Payitaht Abdulhamid dizisinin Kocaeli Seka parktaki setine konuk oldu.



DOWN SENDROMLU GENÇ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

■ İsrail askerleri tarafından gözaltına alınıp tekrar serbest bırakılan ve psikolojik destek alması için Türkiye'ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil "Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim" dedi.

Bu sayıda:

İsrail'in Kudüs'ü işgali	1
Hanzala	2
Kudüs'le ilgili röportaj	3
Şiir ve bulmacalar	4
Kudüs gezisi	5
Gerçek Mescid-i Aksa Neresi?	6
Abdulhamid Han ve Filistin	6



■ İşgalci İsrail yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından Filistin topraklarındaki işgali pekiştirme yönündeki uygulamalarına hız verdi. ABD yönetiminin Kudüs kararını fırsat bilen İsrail Parlamentosu (Knesset), 2 Ocak'ta aldığı bir kararla işgal altındaki Kudüs dâhil kutsal şehrin herhangi bir kısmından çekilmeyi onaylamak için parlamentoda en az üçte iki çoğunluk aranması şartı getirdi.

300 bin yeni konut!

■ İsrail Bayındırlık ve İskân Bakanı Yoav Galant, Trump'ın söz konusu kararından 3 hafta sonra "İsrail'in başkenti birleşik Kudüs'ün topraklarında konut inşa etme" adı altında 300 bin yeni konut planını açıkladı. Galant, söz konusu planın İsrail hükümetinin daha önce açıkladığı ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün etrafında yer alan Yahudi yerleşim birimlerinin Kudüs'e bağlanmasını öngören "Büyük Kudüs" planının bir parçası olduğunu vurguladı.

■ İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun lideri olduğu

Likud Partisi Merkez Komitesi 1 Ocak 2018'de, işgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Filistinlilerin idamı için ilk adım atıldı

■ Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısı 3 Ocak'ta Knesset'te yapılan ilk oylamada kabul edildi. İdam tasarısını savunan Netanyahu, idam cezasının "uç durumlarda adalet" anlamına geldiğini söyledi. Netanyahu, 10 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını eleştiren Avrupa ülkelerini "ikiyüzlü davranmakla" suçladı.

İsrail'in Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, 13 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, İran'ın Lübnan'da gelişmiş füze tesisi inşa ettiğine

Son 70 yıldaki İsrail'in Filistin'i İşgali



■ Filistinliler, İsrail'in 1967'de başlayan Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı 5 Haziran'ı "Yevmu'n Nekse" (Kayıp Günü) adıyla anıyor İsrail 50 yıl önce bugün Doğu Kudüs'ü işgal ederek bitmeyen bir kavga'nın da fitilini ateşlemiş oldu. İsrail'in 1967'deki 6 Gün Savaşı'nda Ürdün, Mısır, ve Suriye'yi yenerek Gazze Şeridi, Batı Şeria, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal edişinin üzerinden tam 50 yıl geçti.

■ Gazze'den 2005 yılında çekilen İsrail, o zamandan bu yana abluka altında tuttuğu bölgede insani kriz yaşanmasına yol açarken, doğrudan ilhak ederek başkenti ilan ettiği Batı Şeria'yı Yahudileştirme politikası da sürdürüyor. İsrail'in Doğu Kudüs'ü fiilen ilhak etmesine rağmen burada yaşayan Filistinliler İsrail vatandaşı sayılmıyor ve vatandaşlık haklarından yararlanamıyor. Doğu Kudüs'te yaşayan 420 bin civarındaki Filistinli, İsrail makamlarının verdiği "Kudüs Kimlik Kartı" ile şehirde sürekli ikamet etme iznine sahip.

Filistinli Çizer ve HANZALA

Naci-el Ali'nin sırtı bize dönük, küskün, yalınayak, bakımsız ve kirpi saçlı "Hanzala"sı bize bir şey söylüyor: "Hepimiz çok daha ağır yenilgiler yaşadığımızı inanmış olabiliriz, ama bir çocuğun suratımıza bakmayı reddetmesi de yabana atılacak bir yenilgi sayılamaz!"

En az sapan taşı kadar tehlikeli çizgiler çizen Naci Ali'yi MOSSAD katletti. Ama başlattığı savaş sürüyor Çizgi savaşını bir kadın çizer sürdürüyor.

((Ümeyyenin sitesine buradan ulaşabilirsiniz;

Filistin dramının en kanlı günlerinde dünya Hanzala ile İsrail katliamlarının şiddetini idrak edebiliyordu.

Hanzala ünlü bir karikatür sanatçısı ve adı Filistin davası ile özdeşleşmiş olan Devrimci çizer Naci Salim El Ali'nin tiplemesi olan Filistinli bir çocuk idi.

Filistinlilerin 'Devrimin Vicdanı' olarak nitelendirdiği çizerin bütün çizgilerinde bir sembol olarak Hanzala'yı insanlar hep arka cepheden ve yamalı elbiseleri ile görüyorlardı .

Hanzala'nın etkisi o kadar güçlü idi ki, İsrail, kendisine en az çocukların attıkları sapan taşları kadar büyük zarar veren bu çizgi karakterin çizerini ortadan kaldırmakta görüyordu çareyi.

Kendisini bir karikatür sanatçısı olmaktan çok, hal-

kının davasına adanmış isim olarak yaşamayı tercih eden Naci El Ali, takvimler 22 Temmuz'u gösterirken, Londra'da bir caddede bedenine saplanan mermilerle yere yığıldı.

Yaralı olarak en yakın hastaneye kaldırıldı Bir ay süreyle hastanede yaralı olarak tedavi gören Naci Ali, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamıyor ve 29 Ağustos 1987'de Filistin Devriminin Unutulmazları arasına katıldı.

Ali, 1937'de Tabariye'nin Şecere köyünde dünyaya geldi. Yüz binlerce Filistinli gibi o da 1948 yılında topraklarından sürüldü. Filistin toprakları üzerine İsrail Devleti kurulduğunda, ailesiyle birlikte Lübnan'ın güneyindeki Sayda kenti yakınlarındaki Aynül Hilva Mülteci Kampı'na sığındı ve canını kurtardı. Kampta her Filistinli gibi acılar içinde yaşadı Ama çaresizliğe kapılmadı, zulme teslim olmadı.

Ölümünden sonra Naci Ali "Kanı ile Filistin'i çizen sanatçı" olarak tanındı. Naci Ali, geride 40 bin eser bıraktı. Her çizgisinin altında sırtı okuyucuya dönmüş küçük bir çocuk vardır. Hep 10 yaşındadır. Çünkü Naci El Ali yurdundan kopartıldığında o yaşta idi. Diken diken olmuş saçlarıyla Hanzala, Filistin dramını haykırır dünyaya...



UYAN EY MÜSLÜMAN!



Kudüs, insanlığın doğduğu şehir. 23 işgale 53 saldırıya göğüs germiş Yahudi borazanı Hıristiyan çanını ve Müslüman ezanını dinlemiş. Bir peygamber, kardeşlerine namaz kıldırılmış, olan dünyadaki tek şehir. Şimdi ise ağlıyor feryat ediyor. BU kutlu şehir zulüm pençesinin altında inim inim inliyor. Peki ya biz Müslümanlar bu feryatları duymuyoruz. Gece yatağımıza uzandığımızda rahat uyuyor muyuz bu bir sorulmuş bir kışa anlatılır Selahattin Eyyubi Kudüs'ü fethetmeden önce asala gülmezmiş. Sebebini sorduklarında ise Müslümanların İlk kiblesi işgal altındayken nasıl gülebilirim ki demiş.

Kudüs'teki Müslümanlar iftara 5 dakika kala İsrail bombalarıyla şehit olurken sen afiyetle yemek oradaki Müslümanlar yırtık elbiseler giyerken sen kendine en marka elbiseyi giyebileceğin misin. Elbette hayır değil mi. Çünkü sen Yavuzun torunusun Selahattin Eyyubi'nin torunusun. Kalk Müslüman kardeşim 500-600 sene önce dedenin başardıklarını torunu olarak sen yapmayacak mısın. Elbette başaracaksın.

Başarmak zorundasın. Tembellik yapmak gibi bir lüküsün çalışmamak gibi bir ihtimalinde tok çalış yap ve o yüce şehri zalimlerin elinden al ihtiyacın olan kudrette damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Fatih Ahmet CANPOLAT

8/C

Azrail'den Kaçan Adam, Mesnevi'den Hikayeler

Hız. Süleyman'ın (a.s.) hüküm sürdüğü Kudüs'te, bir adam koşu koşu saraya gelerek, Hız. Süleyman'ın (a.s) huzuruna çıkar. Benzi sapsarı, korkudan tir tir titrer bir halde, Hız. Süleyman kendisine yardım etmesini ister. Hız. Süleyman bu adama sorar: "Ne oldu sana böyle? Seni bu kadar korkutan şey nedir?" Adamcağız nefes nefese: "Azrail bana öyle öfkeli baktı ki, canımı alacağından korktum. Koşup sana geldim." Hız. Süleyman, "Peki benden istediğin nedir?" der. Adamcağız, "Ey canları koruyan adaletli padişah! Senin hükmün rüzgâra geçer, emret de beni Hindistan'a götürsün. Belki o zaman canımı kurtarırım" der.

Hız. Süleyman rüzgâra, adamı istediği yere bırakmasını emreder. Rüzgar adamı Hindistan'ın iç kesimlerinde bir yere uçurarak bırakır. Ertesi gün divan kurulur ve herkes Hız. Süleyman huzuruna toplanır. Hız. Süleyman (a.s.) Azrail'e, "Dün bana bir adam geldi. Kendisine öfkeyle baktığını söyledi. O Müslüman'ı evinden barkından, çoluk çocuğundan uzaklaştırmak için mi öyle baktın? Sebebi nedir?" der. Azrail "Ey Süleyman! Ben ona öfkeyle değil, şaşkınlıkla baktım. Çünkü Cenab-ı Hak bana, 'O kulumun canını bugün Hindistan da al' diye emir buyurmuştu. Ben de o adamı burada görünce şaşırarak kendi kendime, 'Bu adamın burada ne işi var? Yüzlerce kanadı olsa Hindistan'a varması çok zor' dedim. Onun için adama tuhaf ve şaşkınlıkla baktım. Fakat Hindistan'a gittiğim zaman adamı orada buldum ve vazifemi yerine getirdim" diyerek Hız. Süleyman'ın sorusunu cevaplar.

Hikmeti:

İnsanlar ihtiraslarına kapılarak yoksulluktan ve ölümden korkarlar. Halbuki bütün dünya işlerimizi ölüm gerçeğini kabullenip, göz önünde bulundurarak yapmalıyız. Kimden, neyi kaçınıyoruz? Allah'tan (c.c) kaçabileceğini düşünmek büyük bir cahillik değil midir?

İLİYA'DAN KUDÜS'E



3 semavi din için kutsal olan KUDÜS İslamiyet'in ilk kiblesi olmakla beraber Müslümanların kutsal şehirlerinden biridir. Milattan 3000 yıl önce Arap Kemaniler Kudüs'e yaptığı göç sonucu Kudüs genişlemeye başlamış. Yapılan göçlerle birlikte Akdeniz'e kadar genişledi. Kudüs'ün ilk ismi Urşelim'dir.

Kudüs'ü fetheden İslamın 2. Halifesi Hz Ömer 636 yılında kentin adını İliya'dan Kudüs'e çevrildi. Efendimiz Hz. Muhammed sav İsrâ hadisesinden sonra fetih seferleri başlamıştır. Hz Ömer Kudüs'ü fethetmeden önce MÖ 16. yy da Kudüs şehri Mısırlı Siravanlar tarafından yönetilmektedir. Bedevi kabileleri şehre saldırılar Mısır kralı karşı çıkamaz ve şehir onlara kalır. Büyük İskender Filistin'i aldıktan sonra Kudüs'e sahip oldu. İskender öldükten sonra hadiseler şehri bir dönem idare etseler de şehri Mısırlı komutan Bitalomaz'dan kurtaramazlar Eyyübiler ve Osmanlılardan sonra Kudüs şehri İngiliz mandasına geçti ve 1948 yılında İsrail devleti Batı Kudüs kuruldu. İngilizler 1948 yılında oradan çıktı ve bölgeyi İşgalci İsrail'e bıraktı. Bu işgal halen devam etmektedir.

Evliyalar, âlimler ve peygamberler diyarı Kudüs Filistin devletinin başkentidir. İngiliz mandasında sonra İşgalci İsrail devletine bırakılan Filistin'in Kudüs şehrinin batısında kurulmaya başlanmıştır. Kuruluşundan bu yana Kudüs'teki Müslümanları katleden İşgalci İsrail devleti Müslümanlara en büyük düşmanlık yapan devletlerinden biridir. Müslümanlar olarak İşgalci İsrail devleti karşısında birlik olmadığımız için baş edemediğimiz İsrail devleti Müslüman devletlerine aldırış etmeden bugün Kudüs'ü başkent ilan etmekten çekinmemiştir. Müslümanlar için dünyadaki sayılı kutsal mekânlardan biri olan Kudüs'ü bu kadar önemsememek Müslüman âleminin halini az çok gösterir. Bu kadar duyarsız bir Müslüman âlemi Kudüs şehri gibi bir şehri savunamayıp kaybederse ilk kiblesini kaybetmiş olur bu da en kötü sahnedir. Âmâ birlik olup Kudüs şehrini savunursak düşmanlara karşı beraber olursak dünya Müslüman âleminin hakimiyeti altına geçer. Kim bilir biz yapamasak ta bizden sonraki Müslüman âlemi bunu yapar. Belki bir umut.

Sonuç olarak Müslümanlar Yahudiler ve Hıristiyanlar için önemli olan bu kutsal ve tarihi şehir İşgalci İsrail devleti altında ezilmektedir. elbet bir gün bu zulüm bitecek ve Kudüs eski ihtişamlı ve adaletle yönetilen haline geri dönecektir. unutmayın bugün Müslümanların ilk kiblesi Hz Süleyman'ın ve nice peygamberin vatanı Kudüs ellerimizden kayıp gitmektedir. Bunu nacak Müslümanlar ve İslam âlemi durdurabilir.

Yahya BAYRAM
8/A

Muzaffer TEŞTEK hocamızla Kudüs hakkında yaptığımız röportaj

Enes SUSATAN 8/A

Enes : Selamün aleyküm hocam.

Mustafa TEŞTEK: Ve Aleyküm selam Enes.

Enes : Bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız hocam?

Mustafa TEŞTEK: 1984'de Elazığ'da doğdum. İlk orta ve lise tahsilimi Elazığ'da yaptım. Üniversiteyi İnönü üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü bitirdim. 2007 de Van'da ilk görevime başladım. 2008 den belli Elazığ'da görev yapmaktayım. 2014 yılından itibaren okulumuz Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulunda görev yapmaktayım. Evliyim 2 tane çocuğum var.

Enes: Kudüs deyince aklınıza ne geliyor? Ne hissediyorsunuz?

Mustafa TEŞTEK: Kudüs deyince tüm semavi dinlerin ortak kutsal noktasıdır. Yani Yahudilerin sadece kendi tekellerine alabileceği bir mekan değil. Müslümanlar içinde ilk kible sayılan ve Peygamber Efendimizin (sav) miraca çıktığı yerdir. Kudüs hem Filistinlilerin hem Müslümanlar için bir kale konumundadır. Müslümanların var olma mücadelelerinden bir tanesidir. Kudüs'te Filistin'de devam eden savaş hak ile batılın önceden beri süregelen savaşın sembol noktalarından bir tanesidir.

Enes : Biliyorsunuz geçenlerde ABD başkanı Donald Trump Kudüs şehrini İsrail'in başkenti olarak ilan etti bu konudaki düşünceleriniz nedir

Mustafa TEŞTEK: Amerika devleti önceden de böyle girişimleri olmuş fakat başarılı olamamıştı. Amerika'nın yeni başkanı bazı siyasi olayların etkisiyle de böyle bir karar almış ama Türkiye'nin Birleşmiş Milletler topluluğunu olağan üstü toplantıya çağırarak bu kararın yok hükmünde olmasını sağlamıştır.

Enes : Kudüs'ün Müslümanlar açısından önemi nedir?

Mustafa TEŞTEK: İlk kiblemiz ve peygamberimizin miraca çıktığı yer. Müslümanlar için kale konumundadır. Kudüs Müslümanlar için var olma mücadelesinin adıdır.

Enes : Biz öğrenciler olarak Kudüs için yapabileceğimiz şeyler nelerdir?

Mustafa TEŞTEK: Şu an için öğrenci olarak yapılacak şey Müslümanların Filistinlilerin mücadele ettikleri dini, ahlaki yaşamaya çalışmak arkadaşlarında bu dini layıkıyla yaşamak sağlamak ve Filistinli kardeşlerimiz için dua etmek ve duaya teşvik etmektir.



Öğrencilerde hayatlarıyla Müslümanlara örnek olmalı Kudüs'ü arkadaşlarına ve kendi ailelerine unutturmamalı yeri geldiğinde yapabileceğimiz dua olsun protestolara katılma noktasında olsun maddi yardım şeklinde olsun bunu çevresine telkin etmelidir. Öğrenciler Kudüs şehrinin Müslümanlar açısından önemi nedir bunun farkında olmalıdır.

Enes : Müslümanların Kudüs için yapabileceği şeyler nelerdir?

Mustafa TEŞTEK: Kudüs için bizim yapabileceğimiz şeyler dua etmek. Biliyorsunuz biz geçen senelerde bir darbe girişimini bertaraf etmiştik. Kudüs alimlerinde birisi gece kalkıp Türkiye için dua etmişti. Belki de bu dualar sayesinde biz bu darbe girişimini atlatabildik. Bizim de aynı şekilde ilk olarak onlara dua etmemiz gerekmektedir. Daha sonra fiili olarak her şehirde Kudüs'teki bu olayı unutturmamak için her şehirde eylemler protestolar yapıp bunu gündemde tutmalıyız. Müslümanların elinde geldiği kadar destek vermesi gerekmektedir. Peygamber efendimizin (sav) bir hadis-i şerifi var. Müslümanlar bir beden azaları gibidirler. Birisine bir diken battığı zaman diğerleri de bundan rahatsız olur. Aynı şekilde Müslümanlarda Kudüs şehri için üzölmeli en azından bu protestolara destek vermelidir. Aynı şekilde Filistin'in diğer büyük şehirlerinden biri olan Gazze şehri için maddi destekte bulunmalıyız. Vakıfların derneklerin ve diğer sivil toplum kuruluşlarına yardım etmeliyiz.

Enes: Sizin başka eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?

Mustafa TEŞTEK: Hak ile batılın savaşı kıyamete kadar sürecektir. Bu savaşın en büyük sembollerinden ve diriliş noktalarından en önemlisi Kudüs ve Mescid-i Aksa'dır. Bugün Kudüs'e gelen işgal eden yarın Mekke ve Medine'ye girer. Ertesi gün bakmışız ki bunlara ses çıkaramayanların da ülkeleri ve evleri gitmiş. Hatta özgürlükleri de gitmiştir.

Enes: Bize vakit ayırıp değerli görüşlerinizden istifade ettirdiğiniz için teşekkür ederiz.
Mustafa TEŞTEK: Ben de size böyle kutlu bir davaya bu şekilde destek verdiğiniz için teşekkür ederim.

KUDS-Ü ŞERİF VE İLK KIBLEMİZ MESCİD-İ AKSA...!

Yemliha AKYILDIZ
Meslek Dersleri Öğretmeni



Sema / Gökyüzü kapılarının ardına kadar açık olduğu bir şehir Kudüs... Ve o kutsal şehrin en müstesna mekânı "Beytü'l Makdis / Mukaddes Ev / Mescidi Akşa"... Her adımında peygamber adımlarını takiple-diğin...! O berrak havasını her soluduğunda, peygamberlerin soluduğu havayı teneffüs eylediğin...; peygamberlerin gölgesinde dinlendiği zeytin ağaçlarının gölgesinde gölgelendiğin..., Kudüs-ü Şerif, şerefli ve kutsal şehir, bereket pınarı mübarek şehir Kudüs...!

Hız. Adem'in, Mescid-i Haram ve Kâbe'yi inşasından tam 40 yıl sonra inşa ettiği Mescidi Akşa...! Yani varlığı ilk insan ve ilk peygamberle başlamış kadim İslam şehri, İslam'ın başşehri Kutsal Kudüs...! Tarihi seyri içerisinde birçok "**Nebi**"nin ve "**Rasul**"ün durağı olmuş, hatta tüm peygamberlerin, 124.000 peygamberin, Alemlerin Efendisi, Kâinatın Sultanı, Gönüllerin Mihmandarı, Hatemu'l Enbiya Hz. Muhammed Mustafa (sav)'in imamlığında, O'nun arkasında, O'na tabi olup saf-u saf dizilip namaz kıldığı Kubbetü's Sahra...!



MESCİDİ AKSA BAHÇESİNDEKİ KUBBETÜ'S SAHRA CAMİİ

Kudüs'ün, Filistin'in her bir karışığı, her bir kasabası, her bir şehri size bir veya birçok peygamberi hatırlatıyor. Dört kitabın üçünün inzal mevkii, son kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ise bazı ayetlerinin, Miraç'ta, Rasülüs Sakaleyn'e indirildiği, Rasul'ün "gözümün nuru" dediği namazın farz kılındığı ve esasen mü'minlere namazın sevdirdiği İsra ve Miraç (İsra Suresi 1. Ayet) şehri Kutsal Kudüs! İsra ve Miracın ikinci durağı şerefli şehir ve bu şehrin kendisi ve etrafı mübarek kılınan mescidi Mescid-i Akşa...!



MESCİDİ AKSA KROKİSİ (Mescidi Akşa toplam 144 dönümlük arazidir)

İnsan nereden ve nasıl başlayacağını bilemiyor aslında anlatmaya. Çünkü her bir anı her bir anısı mübarek bu şehrin, kelimeler tarife kifayetsiz kalıyor bu şehri, yazmaya sözler sönük kalıyor bu şehri...!

Bir günü adeta bir yıl gibi olan bir şehir aslında Kudüs. Yüce Allah'ın o şehri niçin bereketli kıldığını insan gidince anlıyor...

MESCİDİ AKSA ve ZEYTİN AĞAÇLI BAHÇESİ

Mü'minler'inin, gözlerinin içine muhabbetle, umutla ve yeni fetih istekleriyle baktığı...

Zalim ve kâfirlerin ise, gözlerinin içine, kin ve nefretle baktığı ve adeta "Niçin buradasınız?", "Niçin Müslümanlara ve bu kutsal şehre yaptığımız zulme şahitlik ediyorsunuz?" dercesine baktıkları ve aslında korkaklıklarını, ardına sığındıkları ve yıkılmaz zannettikleri sağlam kaleler gibi gördükleri süper güçlere ve teknolojik silah üstünlüklerine gizledikleri...

İnsanlığa topyekun kin ve nefret kustukları, işgalcilerin zulmü ve kanlı çizmeleri altında inim inim inleyen aziz şehir Kudüs ve bu şehrin mahzun mescidi ilk kiblemiz Mescidi Akşa...!



HZ. İSA'NIN GÖLGESİNDE HAVARİLERİNE DERSLER ANLATTIĞI DÜNYANIN BİLİNER EN YAŞLI ZEYTİN AĞAÇLARI

Musa peygamberin uğrak yeri ve islah olmaz bir kavmi tââ Mısır'dan, Firavunların zulmünden kurtarıp, Kızıldeniz'i yarıp geldiği ve "Girin bu arz-ı mukaddes olan şehre" (Maide Suresi 21. Ayet) dediği, fakat İsrailoğulları'nın "Orda zorba bir topluluk var. Biz giremeyiz. Sen ve Rabbin gidip onlarla savaşın. Biz burada oturup bekleyeceğiz" (Maide Suresi 24. Ayet) dedikleri ve bunun üzerine Allah'tan bir imtihan, bir ceza olarak kırk yıl yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaştıkları ve o kutsal topraklardan kendi elleriyle, kendi dilleriyle kendilerini mahrum bıraktıkları şehir. (Maide Suresi 26. Ayet) ...!



MESCİDİ AKSA BAHÇESİNDEKİ KIBLE MESCİDİMİZ

GEÇEK MESCİD-İ AKSA NERESİ?

Mescidi Aksa – Kubbetü's Sahra Yanılgısı

Müslümanlar açısından son derece büyük ehemmiyete sahip olmasına rağmen Mescidi Aksa hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olunmadığı da bir vakıa. Mescidi Aksa denilince akıllara genelde Selahattin Eyyübi'nin 1187'de Haçlıları yendikten sonra yaptırdığı altın kubbeli görkemli yapı gelmektedir. Oysa orası Kubbetü's Sahra'dır. Bu yanılgı sadece Türkiye'de değil genelde İslam aleminde de var ne yazık ki.

Kible Mescidi: (Mekke'den) "En uzaktaki cami" anlamına gelmektedir. Hz. Ömer tarafından 638'de camiye dönüştürülmüştür. 1027'de cami şiddetli bir deprem sonucu yıkılınca, 1034'te tekrar yapılmıştır. Haçlılar tarafından kilise olarak kullanılan yapı, Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü aldığı anda tekrar cami olarak açılmıştır.

Kubbetü's-Sahra: Mescid-i Aksa'nın hemen kuzeyinde bulunur. Peygamber Efendimiz'in Mirac'a çıktığı zaman atını bağladığı kayanın ve Hacer-i Muallak diye anılan kayanın üzerine örtecek şekilde inşa edilmiştir. Sahra kelimesi de kaya anlamına gelir ve Kubbetü's-Sahra ismi bu kayaya izafeten verilmiştir. 691'de Emevi Halifesi Abdülmelik bin Mervan'ın inşa ettirdiği yapı 1027'deki depremde yıkılınca aynı şekilde yeniden inşa edilmiştir.

Kubbet-üs Sahra, Mescidi Aksa'nın bir parçasıdır. Bir başka deyişle Mescid-i Aksa'nın müstemilatı, Kubbetüs-Sahra'nın da dahil olduğu bir çok yapıyı kapsamaktadır. Bu gerçek Kudüs üzerine bilimsel çalışmalarıyla tanınan tarihçiler tarafından da vurgulanmaktadır. Mesela Dr. Yusuf Sait En Netşe, "Mescid-i Aksa neresidir" sorusuna; "içerisinde Kubbet-üs Sahra'nın da bulunduğu ve Kible Mescidi'ni (El Aksa Camii) de kapsayan 145 dönümlük alan" cevabını vermektedir. Yani, Kubbetü's Sahra, üzerine titredığımız Mescid-i Aksa'dan daha önemsiz, çok farklı bir yerde öylesine bir mescit değildir!



Kible Mescidi ile aynı avluyu paylaşan bir mescittir. Allah korusun, İsrail Mescid-i Aksa'ya yönelik emeline nail olacak olursa Kubbetü's Sahra'yı orada bırakacak değildir.

Sonuç olarak Kubbetü's Sahra bir anlamda Mescid-i Aksa'dır, yarım elmanın diğer yarısı gibi, her iki mescit de Kudüs'ün en önemli simgeleridir ve her ikisi de bizim için azizdir. Yahudiler Mescid-i Aksayı sadece Kubbetü's Sahra gibi gösterip 145 dönümlük arazideki her şeyi tahrif ederek Süleyman Mâbedini yeniden inşa etmek istemektedirler.

Abdulhamid Han ve Filistin Meselesi



Siyonist lider Theodor Herzl, Abdulhamid Han'a gelerek, Osmanlı borçları karşılığında Filistin'de bir yer istemiş ve şu cevabı almıştır: **ŞEHİT KANI İLE ALINAN TOPRAKLAR, KAN İLE VERİLİR!!!**. Ben sağ olduğum sürece, bedenim neşter ile parçalanmadığı müddetçe bu mümkün değildir."

Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit, Yahudilerin tarihin derinliklerinden gelen inançlarını, düşüncelerini, özlemlerini ve hedeflerini çok iyi biliyordu. Onun için de Avrupa ve diğer ülkelerde cereyan Siyonist örgütlenmeleri, fikir akımlarını ve bunların faaliyetlerini çok yakından takip ediyordu.

Yahudilerin çok iyi iktisat ve ticaret bilgi birikimine sahip olduklarını, çok güçlü bir Yahudi sermayesinin oluştuğunu, pek çok Yahudi'nin Avrupa devletlerinde çok önemli ve itibarlı konumlara geldiklerini ve artık buldukları ülkelerin yönetimlerini, iktidarlarını etkileyebildiklerini, yönlendirebildiklerini ve kamuoyu oluşturabildiklerini anlattı. Ve Padişahın istemesi halinde sahip oldukları bu ekonomik bilgi, sermaye ve siyasi birikimlerini Osmanlı Devleti'nin gelişmesi, Uluslararası alanda rahatlaması ve güçlenmesi için kullanabileceklerini söyledi. Sadece Filistin'de yurt edinebilmeleri için küçük bir miktar arazi satılması ve yarı bağımsız aristokratik bir Cumhuriyet kurulmasına izin verilmesi isteniyordu. Bunun karşılığında ise önce sayılan desteklerin yanı sıra Osmanlı Devleti'nin bütün dış borçlarını ödemeyi ve 5 milyon altın vermeyi teklif ediyorlardı.

Sultan II. Abdülhamit, Theodor Herzl' in bu tekliflerine: "Osmanlı ülkesinin her yerinde Yahudilerin ikamet etmekte olduklarını, eğer İsrail oğullarının yer yüzünde barınacak bir yerleri yok da, Türklüğün eyaletine iltica ediyorlarsa Irak, Suriye ve hatta Anadolu'da bile oturabilecekleri; fakat Yahudilerin Filistin'e yerleşmelerinin söz konusu olamayacağı..." cevabını verir. Theodor Herzl'in ısrarlı talepleri ve destek vaatlerini arttırması üzerine Sultan II. Abdülhamit, şu tarihi cevabı verir:

"Ben bir karış toprak dahi satmam, çünkü bu vatan bana değil milletime aittir. Dünyanın bütün devletleri ayağıma gelse ve bütün hazinelerini kucağıma dökseler size bir karış yer vermem. Ecdadımızın ve milletimizin kanıyla elde edilen bir vatan para ile satılamaz... derhal burayı terk edin. Defolun!"

İsra ve Miraç Mucizesi

Miraç Kandili Recep ayının 27. Gecesidir. Hicretten bir buçuk yıl kadar önce vuku bulmuştur. Hz. Peygamber (sav) bir gece Kâbe'nin çevresinde uyku ile uyanıklık arası bir durumda iken Cebrail (as) gelmiş, ona Burak adlı beyaz bir binek getirmişti. Burak adını gözünün gördüğü son noktaya basmaktaydı. Önce Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürüldü ve orada iki rekât namaz kıldı. Oradan da göklere yükseltilmiş "Sidretü'l Müntehâ" denilen en üst makama ulaştırılmıştır. Hz. Peygamber bu makamı da geçerek Cenabı Hakk'ın huzuruna erişmiştir.

Gece yolculuğu anlamına gelen İsra, Hz. Peygamber (sav) in geceleyin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesini ifade eder. Miraç ise, Mescid-i Aksa'dan Sidretü'l-Münteha'ya kadar olan yükselişi ifade eder. Hz. Peygamber (sav) in fizikötesi âlemlere seyahatle ilgili bu iki safha sonraki dönemlerde birleştirilmiş ve Miraç Kandili adıyla kutlanmaya başlanmıştır. İsra olayı Kur'an-ı Kerimde, Miraç olayı ise Sevgili Peygamberimizin sahih hadislerinde bizlere bildirilmektedir. İsra suresinde Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

"Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir". (İsra 1)

Miraç ile, eşini ve amcasını kaybettiği "Hüzün Yılı"nda Mekke'de bulunan Sevgili Nebi'ye bir yükseliş tecrübesi yaşatmak suretiyle şevk (ve moral) verilmiştir. Resulullah (sav) e yaşatılan bu tecrübe "Namaz" ile taçlandırılmıştır. Hz. Peygamber (sav) yaşadığı bu olağanüstü tecrübeden sonra ümmetine yeniden dönmüş ve onları da namaz ile Yaraticılarına ruhen yükselmeğe çağırmıştır. Müminler ise her namazda okudukları "Tahiyyat" ile Resulullah (sav) in yaşadığı bu hadiseyi tekrar tekrar canlandırır ve Rableri katındaki yüksek mertebelere uzanmak için çırpınırlar adeta. Evet, Miraç bir yükseliştir... Kulun Allah nezdinde yükselişi... Kullar bu yükselişi hiç şüphesiz O'nun razı olacağı bir hayat ile gerçekleştirirler. İhlas ile, takva ile, ibadet ve taat ile... Bilhassa namaz ile. **Zira namaz müminin Miracidir.**

İSRA

SEYDA MOLLA BAHİRİ

İMAM HATİP ORTAOKULU

ELAZIĞ

Genel Yayın Yönetmeni : Alper ÖZLER

Tasarımcı : Şevval GÜLŞEN

Köşe Yazarları : Yemliha AKYILDIZ

Fatih Ahmet CANPOLAT

Yahya BAYRAM

Elif DAĞIN

Yazı İşleri Sorumlusu : Enes SUSATAN

